



Curt inledde årets cykelträning med att cykla bland sockertoppsbergen i Guilintrakterna i Kina i mars. Och jodå, cykeln är oväxlad.

Curt njuter under rundan

För Curt Carlsson handlar inte Vätternrundan om tider som ska slås eller placeringar som ska knipas. För honom handlar rundan om njutning.

– Jag har en rejäl och bred sadel. Det är en del av njutningen, säger han.

I år cyklar han runt sjön för tredje gången. 39 år efter debuten använder han fortfarande samma Crescent.

Vill du kränga nördiga cykelprylar? Då behöver du inte göra dig besvär att försöka sälja till Curt Carlsson från Norrsundet. Han använder nämligen samma Crescent som han gjorde när han för första gången cyklade Vätternrundan 1974.

– Jag har bytt däck, men det är nog också det enda, säger han och låter påtagligt nöjd.

Hans cykel på 28 tum är från 1958. Tre år senare hamnade den i Curt Carlssons ägo.

– Den har fungerat perfekt, men jag har funderat på om jag ska ta och montera dit en handbroms, för säkerhets skull.

ANLEDNINGEN TILL ATT CURT kör på sin gamla cykel är inte för att han är någon bakåtsträvare, det är helt

enkelt så han inte tycker att han behöver en ny cykel, det går lika bra att cykla oväxlat.

– Man måste inte skaffa sig allt material och nya prylar för att genomföra Vätternrundan. Det blir ett annat tempo och en annan rytm med oväxlat. I de värsta backarna är det bara att hoppa av cykeln och gå. Efter-

som jag inte har några cykelskor så fungerar det bra.

När det gäller tid och mål så är Curts mål "enkelt". Han vill ta sig runt sjön, och han kommer inte stressa för att göra det. 1974 cyklade han runt på drygt 15 timmar. 1999 var tiden drygt 17 timmar.

– Men då var jag ju 25 år äldre, säger den nu 69-åriga Carlsson och skrattar.

– Nu vill jag bara gå in för att ta mig runt, jag startar 21:20 och tänker lägga mig för att sova ett par timmar på natten.



"Jag har funderat på att montera dit en handbroms", säger Curt Carlsson som gillar sin 28-tumscykel från 1958.

CURT CARLSSON VILL GÄRNA kunna njuta av de 30 milen. Förutom en bred och skön sadel är annars bästa chansen till att verkligen få njuta om det är fint väder.

– Jag har haft tur, både 1974 och 1999 var det bra väder, säger han och hoppas på repris om mindre än en månad. ■

TEXT: PETER WILSSON
FOTO: PRIVAT